

- 30; và « Tiết trình hình thành của dân tộc Việt Nam », **Đại học**, số 32.
20. Ngô Sĩ Liên, sách đã dẫn, **Ngoại ký**, quyển 3 tờ 2a.
21. Lý Tế Xuyên, sách đã dẫn, ở truyện « Ché tháng nhì Trung phu nhân », trang 59.
22. Phạm Viết, sách đã dẫn, quyển 54, trang 747 cột 3.
23. Lý Tế Xuyên, sách đã dẫn, phần hán văn, trang 11.
24. Lê Đào Nguyễn, sách đã dẫn, quyển 37 tờ 62a.
25. Lời của Huệ Đống gởi được ở phần phụ lục quyển 54 của **Hậu Hán thư** trong bản in của **Nghệ
văn ôn thư quán**, 1952.
26. Phạm Viết, sách đã dẫn, quyển 54, trang 747, cột 3.
27. Ngô Thời Sĩ, **Việt sử Tiêu án**, Văn hóa Á châu, Saigon, 1960, trang 40.
28. **Cương mục**, **Tiền biên**, quyển 2, tờ 12a: Trung nử vương cớp kỳ muội Nhị dù Hán binh cự chiến, chúng hối, thề cờ, icai giài hâm mộ.
29. Lê Ngô Cát và Phạm Bình Toái, **Đại nam quodate sử diễn ca**, Trường thi, Saigon, 1949, trang 75.
30. Tiên Đầm, « Thân thế và sự nghiệp của hai bà Trung », **Tri tân**, số 38, ngày 11 tháng 3, 1942, trang 219.
31. Xem **Đại học**, số 38 tờ 39.
32. Ngô Sĩ Liên, sách đã dẫn, quyển 3, tờ 1a.
33. Ngô Sĩ Liên, sách đã dẫn, quyển 3, tờ 1a.
34. Phạm Viết, sách đã dẫn, quyển 106, trang 869 cột 4.
35. Phạm Viết, sách đã dẫn, quyển 54, trang 747 cột 3.
36. Lê Tắc, sách đã dẫn, trang 48.
37. Vạn Tân « Về ý kiến đối với nhận định của Ông Đào Duy Anh về vấn đề tổ tiên của người Việt nguyên thủy », **Tạp san Nghiên cứu Lịch sử**, số 2, tháng 4, 1959, trang 13.
38. Nguyễn Phương, « Lạc Việt với các dân tộc còn », **Bách khoa**, số 193, « Anh hùng Lạc Việt », **Bách khoa**, số 199.

CHƯƠNG THỨ SÁU

Văn đê nguồn gốc dân tộc

Việt Nam

những mẩu chuyện đó không có sức sòng, mà không có sức sòng là không thể di dường. Người ta không thể ngửi hương nơi một bó hoa già, hoặc có thể tráng miệng với một quả cam ni lông.

Trong những trang trước đây, chúng tôi đã dựa vào di tích và sử liệu để trình bày cả một quá khứ của những người đã có cầu tạo một nền văn minh, đã gầy dựng nên một sự nghiệp trên non sông cõi Việt. Những người đó đã sinh sống nơi đây từ lâu, tại nơi đây, họ đã bỗng khai phá để làm một chỗ ở, để tìm một thức ăn. Họ cũng đã có tổ chức ít nhiều lòng thương yêu đất nước. Có khi họ cũng đã vùng dậy để chống lại áp chè, để bênh vực tự do, như trường hợp của hai chị em bà Trưng chẳng hạn.

Nhưng, cũng đứng trên căn bản di tích và lịch sử, chúng tôi đã nói rằng, dấu những người đi trước đó đã đóng vai trên sân khấu cõi Việt, họ vẫn không phải là người Việt Nam chúng ta, họ cũng không phải là những kẻ đã thành lập nên quốc gia Việt Nam chúng ta. Họ có nền văn minh, nhưng nền văn minh đó là nền minh của họ, nó không giống nền văn minh Việt Nam. Họ đã gầy dựng một sự nghiệp nhưng sự nghiệp đó chỉ nằm trong khuôn khổ bộ lạc, thô lậu, hẹp hòi. Họ đã tranh đấu chống áp chè để bảo vệ tự do, nhưng tự do họ bảo vệ còn là một thứ tự do nằm ngoài khuôn khổ văn minh, nó hoang dã, nó cồ lỗ. Đối với người Việt Nam, tất những gì họ đã làm chỉ có thể tóm tắt lại trong điều này là họ đã sống trước người Việt Nam trên cùng một non sông sau này sẽ trở thành đất nước Việt Nam.

Vậy nếu người Việt Nam không phải do những người trước đó mà đến, thì hỏi họ đến từ đâu?

VĂN ĐỀ NGUỒN GỐC DÂN TỘC VIỆT NAM

Thiết tưởng đó là một vấn đề mọi người dân Việt Nam có quyền và có bôn phận đặt ra cho chính mình, và đó cũng là một vấn đề họ có quyền và có bôn phận phải đặt ra với tư cách là thành phần của một đoàn thể có tổ chức, của quốc gia Việt Nam. Vấn đề riêng và chung đó, chúng ta thử cõi gắng tìm một câu giải đáp với tinh thần uồng nước nhớ nguồn. Là một vấn đề quan trọng, tất nhiên chúng ta không thể làm một cách tắc trách, dễ dàng bằng lòng với những mẩu chuyện hoang không già tạo Thái độ của một người quyết chí tìm nguồn, không phải là điểm nhiên ngồi trong nhà, để lắng tai nghe bắt cứ ai ba hoa nói rằng nguồn ở chỗ này, ở chỗ khác, như « thiên thượng lai » chẳng hạn. Trái lại, phải ra đi, vượt thác trèo gành, không quản ngại công lao, gian hiểm.

Để tránh mệt nhọc, có thể có người nói rằng những mẩu chuyện tiên rồng hoang không rất có thể nâng cao tinh thần, rất có thể làm cho đất nước vê vang. Nghe qua dường như có thể vậy, nhưng xét lại tưởng không sao có thể. Là hoang không,

Trước khi đề cập đến vấn đề thiết yếu đó, thiết tưởng nên nhắc lại những câu trả lời đã có sẵn. Những câu giải đáp này, chúng tôi xin xếp thành hai loại, loại giải đáp của các sứ gia chính thống, và loại giải đáp của các sứ gia ngoại quốc.

I. NGUỒN GỐC VIỆT NAM THEO CÁC SỨ GIA CHÍNH THỐNG.

Khi dùng tiếng sứ gia chính thống, chúng tôi muôn nói đến những người đã viết chính sử như các quan ở các vương triều, những kẻ làm việc trong các sứ quán, hay những tác giả theo cùng luận điệu như họ.

Hỏi, theo các sứ gia chính thống, dân Việt Nam bắt nguồn từ đâu?

Đọc tác phẩm của họ, như các quyển *Việt sử lược*, *Đại Việt sử ký toàn thư*, như *Việt sử tiểu án*, hay *Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục*, chúng ta không gặp được một câu trả lời trực tiếp. Họ không nói ra trắng trợn, nhưng họ chén sứ Việt với một niềm tin tưởng vững chắc là dân Việt Nam giống như ngày nay, đã có từ lâu, và lâu lắm. Từ thời xa xưa đó dân Việt Nam chẳng những đã sinh sống trên đất cõi Việt, mà cũng đã tò mò thành một quốc gia riêng biệt, có đầy đủ chủ quyền tối cao, có một cơ cấu khá chặt chẽ. Họ không cho biết dân Việt Nam thuộc về giòng người nào, hay tại sao họ đến ở đây. Họ không nói dân Việt Nam có giòng dân Trung Hoa hay không, hoặc có phải tự dân Trung Hoa mà đến không. Về các vị vua cai trị dân Việt Nam trong thời cổ đó, họ đã dùng một vài danh

từ bắt nguồn từ thời thái cổ của lịch sử Trung Quốc, như Thần nồng, Viêm đế, hay từ thời khai sứ như Hoàng đế, hay trong thời đã có lịch sử rõ rệt, như Triệu Đà. Ý của họ có lẽ muốn nói lên rằng quyền bính của các vua Việt Nam cũng phát tích bởi cùng một gốc như các vua Trung Hoa, mặc dầu không bao giờ họ nói rõ điều đó. Đề có thể linh hội tư tưởng họ về nguồn gốc Việt Nam, xét nên chia ra làm hai mục, mục quốc thống, và mục linh thồ.

1) Quốc thống Việt Nam.

Theo Ngô Sĩ Liên, thì lịch sử Việt Nam (hay Đại Việt) bắt đầu với «cháu ba đời Viêm đế họ Thần nồng là Đè Minh, sinh ra Đè Nghi», rồi đến Ngũ-linh «lầy Vụ tiên nữ sinh ra Lộc Tục» và Đè Nghi làm vua Trung Quốc, còn Lộc Tục làm vua Việt Nam với hiệu là Kinh Dương vương, rồi Lộc Tục «lầy con gái chúa Đặng Đình là Thần Long sinh ra Lạc long quân». Người Việt thường có tập truyền nói họ là «con rồng cháu tiên», gốc tích từ đó. (1)

Thiết tưởng, không cần phải dùng đè phê bình tính cách lịch sử của một mẫu chuyện như thế, vì nó hiển nhiên là một mẫu chuyện hoang đường, nhưng xét dụng ý của Ngô Sĩ Liên khi ông đặt nó vào đầu bộ *Đại Việt sử toàn thư* (hay *Toàn thư*) thì thấy ông muôn nêu lên rằng ngay từ khi Trung Quốc phát sinh, nước Việt Nam cũng đã phát sinh hoặc là hơn thề nữa, nước Việt Nam còn may mắn hơn Trung Quốc nhiều, vì Lộc Tục thánh tri, thông minh, đức độ, lại không thèm nhận ngai vàng của Trung Quốc mà sung sướng làm vua Việt Nam.

Từ nguồn gốc cao thiêng này Ngô Sĩ Liên đã khai sự quốc thống Việt Nam. Quốc thống đó sẽ từ Lạc long quân qua các vua gọi là Hùng vương. Và Hùng vương cũng là những nhân vật khác thường. Vua Hùng vương thứ nhất là con tướng của Lạc long quân và Âu Cơ, bà này đã sinh ra một bọc trứng, bọc trứng này nở ra một trán trai, trong sò đó năm mươi người theo cha xuống biển vì là rồng, và năm mươi người theo mẹ lên núi vì là tiên. Có đèn 18 đời vua Hùng Vương như vậy.

Theo Ngô Sĩ Liên thì từ khi Kinh Dương vương khi sứ Hồng Bang thị cho đèn hét đời Hùng vương thứ 18, đèn được tắt cả 2.622 năm. Như thế, tính ra quốc thống Việt Nam đã phát khởi từ năm 2.879 trước Kỷ nguyên. Đây nữa, chứng như Ngô Sĩ Liên cũng muốn cho Việt Nam vượt Trung Quốc. Thật vậy, sứ Trung Quốc khi nói về các vua đầu tiên của họ, chỉ nói rõ năm kè từ thời phục hy mà đi, nghĩa là từ năm 2.858, ấy thè mà sứ Việt Nam đã có thè nói rõ năm kè từ 2.876! (2)

Chúng ta nhận được rằng Ngô Sĩ Liên là một người yêu nước, mà vì yêu nước như vậy nên ông muốn cho nước ông có một nguồn gốc vĩnh vàng từ nghìn xưa, ăn lòn cà lòn bang không lồ là Trung Quốc. Nhưng có lẽ cũng vì quá yêu nước mà ông dễ dàng chấp nhận cả những điều chướng tai gai mắt, đèn nỗi làm ngạc nhiên những người đồng chí hướng với ông. Vua Tự Đức, chẳng hạn, đã không ngăn ngại két án nặng lời tham vọng của ông, và ra lệnh cắt bớt tính cách xa xưa già tạo của Quốc thông Việt Nam. Nhân dịp ban phép chép bộ Cương mục, vua tuyên bố:

“Việc Kinh Dương vương là Lạc long quân mà sứ cũ đã chép, hoặc có, hoặc không, đều có đi nữa, không thảo luận đèn là hơn, vậy mà sứ

cũ nhất luật chép bằng chữ lớn, và trong chỗ chép đó lại phản nhiều mờ măm những chuyện trâu ma thần rắn (người quý xà thần), những thuyết hoang đường quái dị, không hợp lẽ thường. Bởi đó theo nguyên tắc «xã quái tổn thường» (bỏ việc quái dị, giữ việc bình thường) của nhà làm sứ, hỏi có thè chép như thè được không?

Vậy cho phép bộ Việt sử Thông giám Cương mục này được chép bắt đầu từ Hùng vương để nêu quốc thống ta là trước từ đó. (3)

Tự Đức đã đánh dấu một bước tiến trong việc nhận xét nguồn gốc Việt Nam, nhưng vua chưa đủ can đảm để xóa bỏ hết những gì quái dị mà Ngô Sĩ Liên đã thêm vào chính sử. Vua nói rất đúng rằng các chuyện Kinh Dương vương, Lạc Long Quân là «trâu ma thần rắn», nhưng hỏi chuyện Hùng vương là gì khác nêu không phải là con cái của «trâu ma thần rắn», của loài đê trùng mà ra? Sở dĩ vua và các quan của sứ quán không thày rõ chỗ thiêu chuyện nhất trong lý luận của họ, đó có lẽ là vì chuyện Hùng vương có nói đèn một dọc những vua kè truyền nhau lâu dài. Nhưng một mẩu chuyện phong tác có thè kèo dài lịch đại các vua tướng tượng ra đèn bao nhiêu mà chẳng được.

Vào thè kỷ 13, Lê Văn Hưu không có tham vọng quốc thống không mộng như Ngô Sĩ Liên và Tự Đức, thực tế hơn, ông đã bắt đầu bộ Đại Việt sử ký của ông với Triệu Đà, cho công việc của viên hiệu úy nhà Trần đã đặt nền móng của đất nước chúng ta. Phải chẳng ý của Lê Văn Hưu là nói rằng nước Việt Nam đã có cùng một nguồn với Trung Quốc, và rồi tách ra khỏi nước đó để lập thành một quốc gia riêng? Đề có thè trả lời

câu hỏi này, tưởng nên đọc lời bàn của ông sau chương Triệu Võ Đè. Ông viết:

«... Triệu Võ Đè mờ mang được nước Việt ta mà tự làm Hoàng đế nước mình, để cùng nhà Hán chòng chọi. Chép là đế là vì mờ đầu ra cơ nghiệp đế Vương ở ta, công ày kẽ thật là lớn. Những người làm vua nước Việt về sau nên bắt chước Triệu Võ giữ vững bờ cõi, đặt ra quân quốc, có đường lối giao thiệp với lân bang, dùng chữ nhân để duy trì ngôi cà, thì sẽ bao toàn được đất nước, người Tàu không còn lăm le dòm ngó được nữa. (4)

Phân tích đoạn văn này, chúng ta thấy được những điều sau đây:

- a) Triệu Võ đế sáng lập và mờ mang nước Việt ta,
- b) Thời Triệu đế nước Việt ta đã độc lập đối với người Tàu,
- c) Nước Tàu là kẽ thù dòm ngó nước Việt ta.

Theo đó, chưa có thể có một câu trả lời dứt khoát, nhưng nếu đem lời bàn bô túc cho những gì Lê Văn Hưu đã thuật về Triệu Võ Đè, chúng ta sẽ linh hội được ý kiền ông một cách đầy đủ. Ở chuyện thuật, thấy phát hiện hai sự kiện này:

- a) Triệu Đà là quan nhà Tần,
- b) Theo kẽ của Nhâm Ngao ông nói dậy lập nước Nam Việt ở quận Nam Hải của nhà Tần.

Vậy, chúng ta có thể nói rằng theo Lê Văn Hưu, gốc tích của nước Việt Nam (Đại Việt) là

tự Trung Quốc, vì nước đó được gầy dựng bởi một người Trung Quốc, trên một phần đất Trung Quốc.

Tổng kết các ý kiền của các sử gia chính thống về nguồn gốc dân tộc Việt Nam, chúng ta thấy có ba chủ trương. Ngô Sĩ Liên đã đặt khơi điểm ở chỗ xa nhất, trong địa hạt hoang khồng của tường tượng. Lê Văn Hưu đã chọn chỗ gần nhất, ở Nam Việt của Triệu Đà, còn vua Tự Đức và sứ quân triều Nguyễn thì ở chỗ chiết trung, xa hơn Triệu Đà, mà gần hơn Kinh Dương Vương.

Nhưng quốc thống không phải chỉ là khơi điểm, mà chính là chủ quyền của một quốc gia kè truyền đời này đến đời khác trường kỳ lịch sử. Các sử gia chính thống đã cho quốc thống của họ qua những triều đại nào? Lần giờ Hán Thu, chúng ta ta thấy nó qua từ Hùng Vương An Dương Vương rồi Triệu Đà, rồi Trưng Nữ, rồi Sĩ Vương rồi Tiền Lý Nam Đè, rồi Triệu Việt Vương, rồi Hậu Lý Nam Đè, trước khi đến Tiền Ngô Vương. Một điều đáng chú ý là Mai Thúc Loan cũng xứng đế, vậy mà Ngô Sĩ Liên vẫn gọi ông là giặc, chứ không liệt vào số triều đại.

Duyệt lại dọc dài những triều đại vừa kể, sứ quân triều Nguyễn chỉ gạc có triều đại Sĩ Vương. Vua Tự Đức phê. «Sĩ Nhiếp chỉ là một thái thú của nhà Hán mà thôi, lại xu thời, khéo tìm cách tư tiện, không có tài mạnh, mưu xa, gì cả, đến nỗi hai đời đã hỏng, có gì đáng khen. Sử cũ cho rằng Úy Đà cũng không hơn được, thật là nói quá lời». (5) Và Cương Mục lặng lẽ liệt Sĩ Nhiếp vào hàng thái thú Giao Chỉ, như bao nhiêu thái thú khác. Không kẽ những chuyện hoàn toàn giả tạo như chuyện Triệu Việt Vương, những triều đại

khác làm thế nào để có thể nỗi két với nhau được? Hồi nhà Triệu Nam Việt mộc làm sao được vào chuyện nỗi dậy của hai bà Trưng của Lạc Việt, và hai bà Trưng của Lạc Việt này có liên hệ gì với Lý Bí? v.v... Những lần nỗi dậy xung vương xung đẽ vừa kè chằng khác gì như những cõi đảo rải rác giữa đại dương không có thông thuộc gì với nhau.

2) Linh thổ Việt Nam?

Quan niệm của các sử gia chính thống thật là mơ hồ khi nói về phạm vi linh thổ họ gán cho quốc gia Việt Nam, trong đầu. Những địa danh họ nói đến là Xích Qui linh thổ của Kinh Dương Vương, là Văn Lang linh thổ của Hùng Vương, là Nam Việt, linh thổ của Triệu Đà.

Xích Qui ở đâu? *Toàn Thư* của Ngô Sĩ Liên không cho biết. Người ta có thể tìm thấy nỗi vương hiệu của Lộc Tục: Kinh Dương Vương. Theo vương hiệu này, có thể hiểu được rằng Lộc Tục là vua của các châu Kinh và Dương. Kinh và Dương là hai châu trong vùng Cửu Châu nguyên khởi của Trung Quốc. Kinh Thư ở thiên «Vũ Công» có nói đến phạm vi của hai châu này như sau:

a) Về Châu Kinh:

«Châu Kinh ăn từ núi Kinh đền núi Hoành. Sông Giang, sông Hán chảy ra bè uy vệ như quay vào triều. Ba ngành sông Giang đều dẫn nước. Sông Đà, Sông Tiêm, chảy thuận giòng. Đất ở Đầm Vân cày được, đất Đầm Mộng trồng trọt được. Ở đây đất àm bùn, thuộc hạng tam, thuế hạng ba.

b) VỀ CHÂU DƯƠNG:

«Giữa sông Hoài và biển có Châu Dương. Ở Bành Lẽ có hồ, vịt trời bay đậu ở đó. Tam Giang chia nước chảy ra biển. Hồ Chân bị bao vây từ phía. Tre mỏng, tre dày đều mọc tại đây. Ở đây cỏ cao và thanh, cây cối rất lớn. Đất thì àm và bùn, đất thuộc hạng chín, thuế hạng sáu, hạng bảy. (6)

Theo đó, Lộc Tục đã cai trị ở vùng Dương Tử Giang và Hoài Hà, cả một khu vực bao la không có biên giới nào nhất định, chỉ có sông to núi lớn làm mộc. Đầu vậy, đất Kinh, đất Dương trong kinh Thư không bao giờ bao hàm những chỗ như núi Tân Viên, sông Nhị Hà, hay dãy Trường Sơn.

Đền Hùng Vương, linh thổ lại hơi khác. Nước Văn Lang có những giáp giới do *Toàn Thư* định, tức là «đông giáp Nam Hải, tây giáp Ba Thục, bắc giáp hồ Động Đinh, nam giáp Hồ Tôn, nghĩa là Chiêm Thành». (7) Nói cho đúng giáp giới của Văn Lang không được *Toàn Thư* chép bằng chữ lớn, mà chỉ chép bằng chữ nhỏ. Hình thức trình bày đó có nghĩa như một lời chú thích. Đầu sao, lời chú thích này và những chỗ tương tự khác đều được đoán là của chính Ngô Sĩ Liên, vì không có một dấu tích gì cho biết rằng một người nào khác về sau đã làm việc đó. Theo những đường biên thùy vừa kể, thi Văn Lang thật là một nước to lớn, chằng những gồm đất cõi Việt mà còn bao hàm cả miền Nam Hoa lên cho đền sông Dương Tử.

Về nước Nam Việt, ai cũng biết là của Triệu Đà thiết lập ở quận Nam Hải vào năm 207 trước Kỷ Nguyên, và rồi thôn nhập các quận Què Lâm cùng Tượng nữa vào linh thổ đó. Nước Nam Việt,

như thè, là trùm cả vùng lưỡng Quảng ngày nay. Hồi Nam Việt có gồm cả đất cờ Việt nữa không? Như đã thấy trong đoạn lịch sử Lạc Việt, về sau Triệu Đà đã dùng võ lực chinh phục đất cờ Việt.

3) Nhận xét.

Chủ trương quốc thông xa xưa của các sứ giả chính thông không thè nào đúng vững được. Sự thật thè của quan niệm họ chẳng những phát hiện ở bản tính của những mâu chuyện hoang đường họ đưa vào làm nền tảng, ví dụ chuyện

Hưng Vương mà chúng tôi đã đề cập đến ở chương lịch sử Lạc Việt, mà còn ở lĩnh thổ họ nói là của Việt Nam. Nếu Việt Nam quả thật đã có từ thời những vị vua họ gọi là Kinh Dương Vương, Hưng Vương, thì sao Kinh Dương Vương lại cai trị một nơi, mà Hưng Vương lại cai trị một nơi? Mà nèo Triệu Đà cũng nắm trong quốc thông đó nữa, thì sao họ lại kề Triệu Đà như là một vị anh hùng khai quốc, chứ không phải là một người phục quốc? Hồi lính thò Nam Việt không phải nằm trong phạm vi cùa nước Vǎng Lang họ tưởng tượng ra sao? Hay là họ bắt nhặt trong quan niệm của họ?

II. NGUỒN GỐC VIỆT NAM THEO CÁC SỨ GIA NGOẠI QUỐC.

Trong thè kỷ hai mươi, một số sứ giả ngoại quốc đã lưu ý cách riêng đèn lịch sử Việt Nam và cũng có kẽ đã đề cập đèn vẫn để nguồn gốc dân tộc ta. Trong hàng sau, những người đã đem ra nhiều ý kiến đáng kể là các ông Léonard Aurousseau và Claude Madrolle.

1) Thuuyết của Aurousseau.

Năm 1923, trong Tập san Viễn đông Bác cờ, Aurousseau đã cho đăng bài một bài công phu nhan đề là « Lần đầu tiên Trung Quốc chinh phục các xít annamites ». Đó là một bài nghiên cứu súng sưa với những tài liệu dồi dào và ngay ở đề mục cũng đã thay được rằng ông có nhiều ý kiến mới nè về lịch sử các thế dân Việt vào khoảng thè kỷ thứ ba trước Kỷ nguyên. Theo ông, trận nhà Tần cho quân vượt Ngũ Linh để chinh phục miền nam Trung Quốc, là đánh chặng lại thứ người mà ông gọi là an-nam-mít, tức là dân Việt Nam. Mặc dầu ngày nay cách luận lý và chủ trương của ông đã rõ ra không được chắc chắn, bài đó vẫn còn đem lại cho người Việt có thè trở ngược lại gọi đất Nam Việt là của mình không? Nếu làm thè thì thật là quá

ngày ngô. Việc đó chẳng khác gì trong thời Pháp thuộc, người Việt Nam sang bên Pháp và xung xe rằng đây là « nước Việt ta vậy ». Đã vậy, còn có chỗ hớ hênh nầy nữa, là nước Nam Việt bị tiêu diệt những từ năm III trước Kỷ nguyên, mà Lý Bí thi mãi đèn năm 541 mới dậy và Ngô Quyền mãi đèn năm 939 mới xưng vương. Như thè, thật khó mà nói được họ đã nói dối quốc thông.

phục lục của bài, trong đó ông có ý giải đáp vấn đề nguồn gốc dân tộc Việt Nam. Với nhan đề « Note sur l'Origine du peuple annamite », ông trình bày quan điểm của ông một cách xem ra rất khoa học. Ông tự nhận rằng không phải chính mình ông đã nghĩ ra những ý kiền ông sắp nói tới, mà ý kiền đó tiên nguyên là của Edouard Chavannes khi ông này dịch bộ Sứ ký của Tư Mã Thiên. Ở chỗ Tư Mã Thiên nói về nước Việt ở vùng Triết giang, Chavannes đoán rằng rất có thể dân của Câu Tiễn đã là tổ tiên của dân an-nam-mits ngày nay. Ý kiền được gợi ra đó, Rousseau cò gắng giải thích và minh chứng bằng những sử liệu và lý luận ông tìm được. (8)

Ông bắt đầu nhận định rằng trước khi Tân Thủy hoàng tiến về nam, miền Nam Hoa chia làm hai khu vực lớn, khu vực tây nam (gồm Què Châu, miền nam Tứ Xuyên và Vân Nam) do giồng người gọi là Tây-nam-man chiếm cứ, và khu vực Đông nam (gồm Phúc Kiền, Quảng Đông, Quảng Tây, Bắc Kỳ và phía bắc Trung Kỳ) do giồng Bách Việt chiếm cứ, trong đó có thủ người ông gọi là an-nam-mít,

Để có thể chử trưng người Việt Nam là dòng dõi của dân Câu Tiễn, ông quả quyết rằng người Việt Nam không phải là thò dân và không xuất hiện tại Việt Nam trước thời kỳ thứ ba trước Kỷ nguyên. Ông cũng quả quyết rằng Tây Âu là chi vùng Bắc Việt và người Bắc Việt của thời bấy giờ là chính dân Tây Âu. Rồi ông minh chứng bằng sử liệu rằng dân Tây Âu gốc tại nước Việt ở vùng Triết giang. Sau đây là cách trình bày lý luận của ông:

a) Dân Tây Âu có tục văn thân... (Tiền phát, văn thân, tà nhậm, Âu Việt chi dân dã) (9)

b) Dân Âu Lạc và dân Việt đều thuộc về họ Mí (Việt cùp Âu Lạc giai Mí tinh dã). (10)

Xem đó, theo ông, về mặt dòng giồng, giồng Âu Lạc và dân Việt giồng nhau (họ mì), về mặt phong tục sử sách cũng cho biết hai bên không khác nhau, vì Sử ký nói « Tổ tiên Câu Tiễn là dòng Vua Ngu... văn thân đoạn phát ». Như thế hai dân là một.

Nhưng sao hai dân lại có thể ở xa nhau như thế? Thì, Rousseau nói tiếp, đó là vì nước Việt đã bị nước Sở tiêu diệt kè từ năm 333 nên dân nước Việt phải tản đi các nơi, lập thành nhiều nhóm. Ông lại dẫn Sử ký của Tư Mã Thiên để làm chứng: « Sau các biến cò đó nước Việt tan tành. Con cái các nhánh họ đánh lẩn nhau để giành quyền bính, có kè làm vương, có kè làm quân. Họ chiếm bờ biển về phía nam Sông (11) Rousseau bám chặt vào những chữ « có kè làm vương, có kè làm quân » để suy ra rằng con cái các nhánh bờ của người Việt đã chóng phân tán thành nhiều nhóm đèn nòi thường được gọi là Bách Việt.

Ông xếp loại Bách Việt lại thành bốn nhóm lớn:

a) Nhóm Ôn Châu, tức là Đông Âu, ở vùng Âu giang. Năm 221 Tân Thủy Hoàng thôn tính đất Đông âu, nhưng năm 192, Huệ đền nhà Hán đã lập lại với tên là Việt Đông Hải. Lời 135, nước này xin nhập vào nhà Hán.

b) Nhóm Phúc Kiền tức Mân Việt, cũng bị nhà Tân phá và được nhà Hán (Hán Cao Tổ) lập lại năm 202. Năm 135, Mân Việt đánh Nam Việt, bị nhà Hán chia

lâm hai, thành Mân Việt và Đông Việt, cả hai đều bị thôn tính vào năm III.

c) Nhóm Quảng Đông, tức là Nam Việt, nước do Triệu Đa lập năm 207.

“ Có lẽ ngoài Nam Việt chính thức ra, các nước khác yếu hơn, nhiều hơn, ít liên kết hơn ở miền đông. Và tên Bách Việt thích hợp với các nước đó nhất”. Năm rii trước Kỷ nguyên, Nam Việt đã bị nhà Hầu thôn tính. (12)

d) Nhóm An nam mít ở miền nam Quảng Tây và Bắc Kỳ, Trung Kỳ. Đó là Lạc Việt, hay lây Âu, hay Tây Âu Lạc, và nếu gọi bằng tên cũ hơn, thì đó là Giao Chỉ.

Aurousseau nói đó là gốc tích của dân Việt Nam. Nhưng ông còn có thể đi lùi xa hơn nữa vào quá khứ. Vì Tứ kỷ cho biết nước Sở cũng thuộc về họ Mì mà nước Sở bắt nguồn mãi từ thế kỷ II trước khi kỷ nguyên, nên ông nghĩ rằng có thể nói được là gốc tích người An nam mít khi sự từ thế kỷ II trước kỷ nguyên.

Mới đây, một học giả Trung Hoa ông Lü Shih-peng (Lư Sĩ Bang) đã nhiệt liệt tán dương kiến giải của Léonard Aurousseau. Ông nói :

“ Khoa cổ học, nhân loại học, ngôn ngữ học, dân tộc học đã khám phá được đây đủ sự kiện để minh chứng rằng thuyết của Aurousseau là đúng: Chủ nhân văn minh Bắc sơn của tiền sử Việt Nam là thuộc giống Anh đỗ nè. Xét văn hóa Đông sơn, trong đó có văn hóa trồng đồng Lạc Việt, thì thấy rằng trong việc tiếp thu ảnh hưởng ngoại lai, ảnh hưởng chí yêu là của Trung Hoa, lại khu vực phân bố của văn

hóa Đông sơn cũng nằm cả ở vùng bán đảo Đông Dương và vùng Hoa Nam. Về mặt thể chất, dân Việt Nam thuộc giống nam Mông Cổ, tóc thẳng, da vàng, rói hình đầu, hình mũi, chỉ sở cho đèn hình vòc cao đều gần giống dân vùng Mân Việt. Về mặt ngôn ngữ, dân Việt Nam nói Việt ngữ, một thứ tiếng đơn âm, phúc thanh, phân giang, giống như Hán ngữ. Còn về những đặc tính của nguyên thủy văn hóa thì hoàn toàn là của văn hóa xưa của vùng Đông Nam Á. (13)

Qua đoạn này, người đọc có thể có hai nhận xét, một là tác giả nếu lên sự giống nhau giữa người Việt Nam và người Trung Hoa, hai là tác giả dùng sự giống nhau đó để bênh vực cho thuyết của Aurousseau. Điều thứ nhất, như chúng tôi đã nhiều lần quả quyết, chắc không ai là không đồng ý với ông Lư Sĩ Bang, bởi vì đó là một sự thật hiển nhiên. Nhưng chúng tôi hiểu sự giống nhau này trong trạng thái hiện tại, chứ không phải trong trạng thái của thời Tân Hán, và đó là chỗ chúng tôi không đồng ý với tác giả quyền lực Bắc thuộc thời kỳ đích Việt Nam,

Về điểm thứ hai, lý luận của tác giả dựa vào trên một nền tảng hết sức gập ghềnh. Ông có thể dễ dàng tin rằng văn hóa Đông sơn thuộc ảnh hưởng Trung Hoa, vì ông là Trung Hoa, nhưng các học giả Tây phương, như Goloubew và nhiều người khác lại có thể nói nó thuộc ảnh hưởng của nhiều nền văn minh khác nữa, và khu vực phân bố trùng đồng đầu có phải chỉ ở bán đảo Đông Dương và vùng Hoa Nam? Theo ông, văn hóa Đông sơn của dân Lạc Việt ứng hộ cho thuyết của Aurousseau, mà thuyết này chủ trương rằng các thư dân (Bách Việt) chỉ tản về nam sau năm 333 trước Kỷ nguyên, vậy là gì để làm chứng rằng dân Lạc Việt chưa có ở cõi Việt trước niên biểu đó? Cũng theo ông, chủ nhân văn hóa

trồng đồng là tổ tiên của dân Việt Nam, vậy sao ngày nay người Việt Nam không còn duy trì bất cứ gì của phong tục Lạc Việt, kể cả việc trọng kính trồng đồng? Và hỏi ông làm sao bác bỏ được câu vét Anh đó nê nơi văn hóa Đông Sơn? Phải chăng chỉ có thể rằng văn hóa Đông Sơn là của những người thuộc giòng Anh đó nê, những người này có thể chịu một phần ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, nhưng không phải vì thế mà họ đã đổi bản chất của họ và có thể trở thành tổ tiên của dân Việt Nam.

Về phần ngữ học, hỏi dựa vào đâu mà quả quyết được rằng tiếng Việt Nam ngày nay là giòng tiếng của người Lạc Việt thời trước, và tiếng của Lạc Việt lại giòng tiếng của người dân Mân Việt trong thời Tần, thời Hán? Sự giòng nhau ngày nay giữa tiếng Việt và tiếng Trung Hoa lại không có gì bao đảm cho sự giòng nhau ngày xưa, và sự người Trung Hoa ở vùng Mân Việt đến đất cổ Việt nào thè kỳ thứ tư, thứ ba trước Kỷ nguyên theo như Rousseau chủ trương vốn không giòng việc người Tàu di cư sang cổ Việt theo đà của lịch sử bắc thuộc như chúng tôi sẽ trình bày sau này.

Nếu năm 1964 ông Lư Sĩ Bằng tán dương Rousseau, thì kể từ năm 1940 Claude lại đã phê bình nặng lời, cho rằng thuyết đó « thiêu khoa học ». Ông lại thuyết đó xong, ông viết một cách mỉa mai rằng :

Thè là, một thè kỳ trước khi vị Hoàng đế sáng lập Trung Quốc lên ngôi, hàng trăm nghìn người An nam mít, giòng như những kè xông pha trong các cuộc Thánh chiến, tản ra trên những nẻo đường ở miền nam Nam linh để đi tìm chỗ đất Trời đã định cho họ. Dọc đường họ đã dừng lại thiết cư ở châu thổ Quảng Châu, nhưng họ thèm đất sông Hồng Hà hơn, mà đó là một nơi cách khởi điểm của họ đến chừng hai nghìn cây số ».

Và Madrolle không do dự ché rằng :

« Khi chép ra thiên anh hùng sử này, tác giả không kể gì đến những khó khăn của một cuộc hành trình băng qua những thung lũng nằm trực giác với đại dương, cũng không đề cập gì đến sức phản kháng của thổ dân và tù trưởng của họ đối với lũ người phiêu bạt đổi rách đó. Sau cùng, người An nam mít đã lập cơ sở ở châu thổ Bắc kỵ và từ đó vẫn « duy trì được tính cách tiên nguyên của nòi giòng ».

Madrolle đã nhẫn mạnh vào ý kiến sau hết này và phê bình rằng :

« Vì thiều tài liệu, chúng tôi nhận thấy hơi khó khi muôn quan niệm cho biết tính cách tiên nguyên của dân An nam mít đó là gì. Về mặt dân tộc học, việc khám phá những ngôi mộ cổ tỏ ra rằng dân cư châu thổ đã thay đổi từ lâu cách mai táng của họ. Về mặt nhân loại học, chúng ta không thấy người An nam mít, trong hình vóc có một trung bình thuần nhất. Những nhận xét đó chứng tỏ rằng thói tục đã biến thiên và không có sự duy nhất dân tộc ». (14)

Ý kiến của Madrolle không phải bao giờ cũng may mắn, chẳng hạn ở chỗ ông dựa vào mức trung bình của hình vóc để luận lý. Nhưng ông rất thành công trong việc nêu lên tính cách phiền lưu và vô căn cứ của thuyết Rousseau. Dân nước Việt, một nước nhỏ lại bị bại trận, bị mất chủ quyền, nghĩa là bị chèn nhiễu, túng thiếu đủ cách, vậy mà trong vòng một thè kỳ đã có thè sinh sôi này nở ra trên một khoảng đất dài hàng vài nghìn cây số, lại nói tiếng là ma thiêng nước độc, đèn nỗi nhiều lần linh tráng khỏe mạnh đèn đóng đã phải mười người chết mất bốn năm. Rồi, dân đó, sau khi đã

lan tràn mau chóng như thè, lại cũng đã có một tờ chức chắt chẽ, nề nếp, có vương, có quân, có thao lược, khà dì làm kinh ngạc năm mươi vạn quân của Tân Thủy Hoàng gửi đèn. Đó phải là một chuyện tiên mộng thì đúng hơn là một chuyện sự.

Aurousseau đã kêt câu liều linh như vậy, chắc chắn vì ông đã hiều lâm một câu của Sử ký, mà ông dùng làm căn bản. Câu văn ông trích nói về sô phậu dân Việt ở Triết giang sau khi bị nước Sở tàn phá. Câu đó đọc thè này :

Nhi Việt dĩ thử tán. Chư tộc từ tranh lập, hoặc vi vương, hoặc vi quân. Tân ư giang nam hải thương. (15)

Câu đó, ông đã dịch :

« Yue à la suite de ces évenements fut dispersés ; les fils des diverses branches (de la famille royale de Yue) luttaient les uns contre les autres pour prendre le pouvoir, les uns devinrent rois, lss autres devinrent princes. Ils occupèrent le littoral de la mer du Sud du (Tchö) Kiang ». (16)

Aurousseau hiều câu « chư tộc từ tranh lập » là con cái các ngành của hoàng gia vua Việt giành nhau quyền binh; hiều như thè, thiệt tưởng không đúng ý nghĩa và không đúng với lịch sử. Không đúng ý nghĩa vì bày giờ đất Việt đã vào tay vua Sở, gia đình vua nước Việt đã mất quyền binh, hỏi lẽ nào mà con cái các ngành của hoàng gia vua Việt còn tranh giành quyền binh ?

Lại không đúng với lịch sử, vì lịch sử cho biết rằng sự tranh giành đó là giữa các nước, chư không phải trong gia đình vua Việt. Thật thè,

Trung Quốc bày giờ đang ở vào thời Chu mạt, một thời hết sức rối loạn. Khắp nơi trong nước Tàu, các chư hầu tranh giành nhau làm quân làm vương. Vào năm 333, chúng ta thấy đã có các vương như :

Ngụy Huệ Vương 334-319
Tề Uy Vương 378-333
Sở Uy Vương 339-329
Tân Huệ Vương 337-325

và các công hầu như :

Lỗ Cảnh Công 345-317
Yên Văn Công 361-333
Vệ Thành Công 361-333
Triệu Túc Hầu 349-326
Tòng Dịch Thành 369-329
Hàn Chiêu Hầu,

Trong chính năm 333, một sô hầu quốc đang cõi vươn lên hàng vương quốc, ví dụ :

Nước Yên, với Dị Vương 332-321

Nước Hàn, với Tuyên Huệ Vương 332-312 (17)

Có lẽ, đó mới là thực trạng mà Tư Mã Thiên muôn tả với câu « chư tộc từ tranh lập, hoặc vi vương, hoặc vi quân ».

Một nhận xét nữa : Khi nước Việt thất bại, đâu có phải tất cả mọi người dân nước Việt đều phải bỏ nhà ra đi. Thường những kẻ nắm chính quyền hay có liên kèt với chính quyền cách này hay cách khác trong những trường hợp như thế mới phải bỏ nước đê đi ẩn thân. Bởi vậy sô

người nước Việt vào năm 333 phải rời đất Việt chắc cũng không có bao lăm. Do đó, có lẽ viên trưởng sứ đời Đường, Trương Thủ Tiết, đã thấy rõ hơn điều Tư Mã Thiên muốn nói, khi ông ta cho rằng «chính nghĩa» của câu «tản ư Giang nam hải thương», tức là tản về chỗ nay là Thai Châu, huyện Lâm Hải (kim Thai Châu, Lâm Hải huyện), chứ không phải lan tràn ra khắp vùng Đông Nam nước Tàu như Rousseau nói. (18)

Và câu của Sử ký phải dịch lại như thế này: «Vì đó, nước Việt bị tan tác. Con cái các họ đua nhau tranh giành quyền binh, kè làm vương, kè làm quân. Lúc đó, người Việt phải tản về phía nam sông trên bờ biển».

2) Thuyết của Modrolle.

Claude Modrolle là tác giả của nhiều sách hướng dẫn du lịch, như quyển *Indochine, du Nord, Indochine du Sud*. Ông cũng đã viết một bài nghiên cứu giá trị về địa lý lịch sử của vùng cõi, Việt để là «Le Tonkin ancien». Trong bài này, sau khi đã cõi minh định phạm vi các quận Hán, và trụ sở của các quan thứ sử, ông đã đề cập đến vấn đề dân cư và cung cấp một số ý kiến về nguồn gốc Việt Nam. (19)

Ý kiến của ông dựa vào một phương pháp có hình thức rất khoa học: Sự do tầm vóc của dân. Đứng trên nền tảng đó, ông chủ trương rằng người Việt Nam không phải là dòng dõi dân nước Việt ở Triết Giang, mà cũng không phải là hoàn toàn ngoại lai. Trái lại, dân cư vùng châu thổ Bắc Kỳ gồm hai thành phần, một thành phần đông đảo hơn, chiếm các vùng đất cũ đó là thổ dân, và một

thành phần ở vùng duyên hải, ít hơn, đó là những kẻ ngoại lai, từ vùng Phúc Kiến mà đến.

Về thò dân, ông cho biết kết quả việc nghiên cứu của ông như sau :

«Chúng tôi không thể khảo sát mọi mặt hình thái của người dân chau thò và chỉ chú trọng vào những con số trung bình thu hoạch được về tầm vóc; người ta thấy rằng việc nghiên cứu này mà thôi đã đòi hỏi rất nhiều khó nhọc.

Khi trắc lường và xếp loại, chúng tôi có thể nhận được năm khu, mà vị trí gần như hợp với năm địa hạt hành chính cõi : Ở Sơn Tây và vùng thung lũng sông Hồng Hà, ở vùng Phú Thọ, trung bình tầm vóc là từ 1m57 đến 1m585; ở Bắc Ninh, Hưng Yên, từ 1m60 đến 1m61; ở Hải Dương và Thái Bình, từ 1m58 đến 1m59; ở Hà Nội và Nam Định (trừ mày huyện ở duyên hải) từ 1m59 đến 1m60, sau hết Ninh Bình 1m58, (20)

Khi đã nhận vào bể cao trung bình mà chia thành phần thò dân ra làm năm khu vậy, ông có một vài nhận xét: «Chính sự chia khu này cũng không nói lên rằng đó là những nhóm thuần nhất; vẫn có những tông, đôi khi những huyện, trong đó dân rất thấp, ví dụ huyện Quỳnh Côi, Bình Giang, Hưng Nhân, ở ngay giữa vùng chau thò, về phía đông nam».

Có ý giải thích sự chênh lệch về chiều cao của tầm vóc giữa các địa phương, ông nói :

Để duy trì quyền binh, bảo vệ các trụ sở hành chính và đường giao thông, Trung Hoa đã lập

nhiều đồn. Vì có binh sĩ đồn trú thường xuyên và các đợt dân Trung Hoa di cư đến, một cách chậm chạp nhưng liên tiếp chắc chắn việc đó đã làm cho tâm vóc của thành phán thô dân Việt ở vùng Bắc Ninh, chỗ xưa có trụ sở hành chánh, cao thêm lên đôi tí. (21)

Hỏi thô dân này là ai?

Madrolle không ngần ngại quả quyết đó là dân Lạc Việt. Và ông nói: « Chúng tôi nghĩ rằng dân An-nam-mít ngày nay là con cái trực thông của dân Lạc đời Chu, gọi là dân Giao Chỉ trong thời Bắc thuộc ».

Theo Madrolle, những nơi chịu ảnh hưởng người Trung Hoa thì thân xác thô dân cao thêm lên « đôi tí », nhưng nếu có những nơi mà tâm vóc người dân cao vượt hẳn lên, như dân vùng Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu, cao đến 1m64, thì bây giờ phải cắt nghĩa làm sao? Ông tự hỏi « đó có phải là vùng duyên hải hướng khí biển, có cá làm căn bản thực phẩm mà được như thế không? » Và chính ông trả lời:

Xem ra khó chịu trường được như thế, thì tất cả dân cư miền biển đều phải có tâm vóc cao, mà thật sự họ không có. Vậy, người ta có thể kết luận rằng, dân đó không phải thô dân, nhưng là những người đã di cư đến ». (22)

Hỏi họ đã di cư đến từ đâu và trong trường hợp nào?

Ở đây Madrolle tỏ ra rất đơn sơ. Ông nói: « Nếu chúng ta đọc các tập báo nói về việc trắc lượng tâm vóc, chúng ta thấy có hai dân ở vùng

Nam Hải có thể tham gia vào việc di cư đến Bắc Kỳ, vì họ cùng một tâm vóc (1m64) như dân Hải Hậu. Đó là dân huyện Trung Sơn ở phía nam Quảng Châu, nhưng huyện này nhỏ quá nên không chắc đã có thể di cư. Tuy nhiên, ở miền đông bắc, đọc theo bờ biển, có một dân khác, một dân hoàn toàn kè biển, rất có thể đã đến đặt nền tảng cho thứ người ở cửa sông Hồng Hà ». (23)

Thứ dân ông nói đến đó là dân Học Lão ở Phúc Kiến, dân này xưa thuộc nước Mân bị nhà Tần diệt vào năm 221. Ông trích một đoạn văn của Mã Tuân Lâm (1245-1325) nói rằng: « Người Mân thường chờ hàng hóa đến buôn ở Lê Đông (Hải Nam). Nhiều người ở lại đó không về nữa. Người Tàu đến ở giữa người man như vậy lại trở thành những phần tử xấu nhất trong dân ». Theo ông, đó là chứng trong thời xưa, dân Học Lão đã có di cư, và vì Lê Đông tức Hải Nam không xa bờ biển Bắc Việt bao nhiêu, nên ông đoán thè nào họ cũng phải đến đó. Đây lời ông: « Họ ở ngay ở cửa vào Vịnh Bắc Kỳ, nên họ không khỏi vượt qua Vịnh và đặt người của họ ở cửa sông Hồng Hà để sinh sống. Đời với người Bắc Kỳ, dòng dõi của họ là những Hải Hậu nhân, nghĩa là Hậu bồi của những kè ở biển mà vào ». (24)

Ông thắc mắc một điều, nhưng rồi ông cũng tìm ra được cách giải đáp. Theo ông, người lạ đến ở, tất dân bị xáo trộn và đó là một biến cõi lớn, vậy sao không có ghi lại gì cả trong sử sách? Lại, sao không có dấu vết gì của thứ ngôn ngữ riêng? Ông đáp: « Nếu sử sách không ghi, đó là vì biến cõi xảy ra trong một thời xa xưa; bây giờ vùng châu thổ đang bị phân chia thành từng miềng nhỏ, dễ làm mồi cho những kè xâm lăng. Nếu họ không còn duy trì ngôn ngữ của cha ông họ, đó là vì kè từ khi di cư đến, họ đã có đủ

thì giờ đè tập nói được tiếng của láng giềng họ, quen thuộc với phong tục những người đó, nói tắt là đè bị Việt Nam hóa». (25)

Trở lên là đại khái của thuyết Madrolle, bây giờ đến lúc thử đánh giá thuyết của ông.

Trước hết, nguyên tắc căn bản của thuyết, sự do tâm vóc, đã không có một giá trị căn bản nào. Thật thè, theo sự nhận xét thông thường, tâm vóc dẫu phải là một yêu tò di truyền, hằng cữu, không thay đổi qua thời gian. Trái lại nó có thè thay đổi từ thè hệ này qua thè hệ khác, đổi khi thè hệ sau đã cao hơn thè hệ trước nhiều. Vì vậy, nếu chỉ dựa vào sự kiện tâm vóc cao hay thấp khác nhau mà qua quyết người này thuộc về loại này, người kia thuộc về loại khác, thì thiết tưởng thật là liều linh. Nhưng người ta sẽ liều linh hơn khi người ta đi giờ những bằng thông kê độ cao của tâm vóc thuộc những người ở những địa phương xa nhau để tìm liên lạc tộc thuộc giữa những hạng người có cùng một tâm vóc. Và người ta sẽ liều linh hết chỗ nói khi người ta đi tìm tộc thuộc như vậy giữa những dân thuộc thè kỳ ao đè chỉ về một thời kỳ cách đây ít nhất cũng phải hơn hai mươi thè kỳ, nghĩa là lúc nước Mân Việt còn chưa bị nhà Tần tàn phá.

Rồi còn vấn đề sinh sản. Nay sô dân ngoại lai chỉ ven vén có mấy nơi như Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trường, thì hỏi cách đây hơn hai mươi thè kỳ, sô dân đầu tiên di cư đến là bao nhiêu? Có lẽ chỉ một vài nhà, mà một vài nhà như vậy làm sao có thè giữ được y nguyên tâm vóc, cho rằng tâm vóc có thè giữ được y nguyên? Hai hai nhà đó cứ tiếp tục kết hôn với nhau đời này qua đời khác sao? Thật không thè nào họ có đủ điều kiện để làm như thè.

Rồi lại còn vấn đề địa lý. Xét theo địa tính của vùng đất ở cửa sông Hồng Hà, hỏi cách đây hơn hai mươi thè kỳ, những nơi như Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu đã được bồi lên chua, hay chỉ còn là biển cả? Mà nếu có bồi lên rồi đi nữa, hỏi đã có thè ở được chua?

Bày nhiêu hờ hênh đã thừa dù đè nói lên rằng thuyết của Madrolle không thè nào có bão đảm được.

Sô di Rousseau, Madrolle, Lu Shih-peng không giải đáp được vẫn đè nguồn gốc dân tộc Việt Nam, đó là vì các ông bị sa lầy không nhiều thì ít vào trong tư tưởng của các sử gia chính thống. Nạn nhân của những chương đầu trong phần ngoại ký của bộ *Đại Việt Sử ký Toàn thư* của Ngô Sĩ Liên, họ lắn quẩn với những ý kiền cho rằng gốc tích người Việt Nam rất xưa, đất nước Việt Nam rất rộng, và như thè, từ Việt Nam (Đại Việt) họ đã lùi về Lạc Việt, rồi từ Lạc Việt họ lùi về Nam Việt, và từ Nam Việt họ lùi về nước Việt ở vùng Triết Giang, hay nước Sô ở trên bờ sông Hán hay một nước tương tự nào đó như Văn Lang, Xích Quỷ. Người có học đã như thè, thảo nào người ít quen biết với lịch sử, thường nói ra là buột miệng hô hào rằng Việt Nam có những bón nghìn năm lịch sử. Như thè, chính ra là khinh mạn lịch sử.

Lịch sử, không phải là một công trình điểm xuyết đè suy tôn một chè độ, hay một dân tộc mà trái lại, nó là thời sự quá khứ thuật lại bởi những chứng tích có bão đảm. Vậy mà, khi dựa vào chính loại chứng tích này người ta sẽ thấy nguồn gốc nước Việt Nam không xa lăm, quắc thông Việt Nam không xưa lăm, mặc dầu không vì đó mà mảy may kém về uy hùng tráng lệ.

III. DÂN VIỆT NAM LÀ NGƯỜI TRUNG QUỐC DI CƯ SANG TRONG THỜI BẮC THUỘC.

1) Việc tìm nguồn gốc dân tộc.

Trong việc tìm nguồn gốc dân tộc, phải tùy trường hợp mà áp dụng biện pháp. Một dân tộc, như dân tộc Hoa kỳ chẳng hạn, đã khai sinh giữa ánh sáng của lịch sử, nên tất cả công việc tìm tòi đều phải dựa vào sử liệu. Đồi với những dân tộc bắt nguồn xa hơn trong quá khứ, như dân tộc Trung Hoa, hay dân tộc Việt Nam, thời khai sinh nằm mãi trong cõi thăm u của quá khứ, thì việc khảo sát tất nhiên gặp phải nhiều khó khăn phức tạp. Chính vì tính cách phức tạp của sự khó khăn đó mà ít người có đủ kiên nhẫn để giải gỡ dần dần, và họ dành vui lòng chấp nhận những mẩu chuyện bịa đặt sẵn có, hay những kèn luận vội vàng.

Đi vào vấn đề nguồn gốc dân tộc, vẫn có một vài sự trạng phải dùng để đặt làm nền tảng. Trước hết, trong tình trạng hiện thời của các nước văn minh, không một dân tộc nào là nói được nguyên thuần về mặt nhân chủng. Dân nào cũng mang dấu vết hỗn hợp, không nhiều thì ít. Vì vậy, khi tìm nguồn gốc một dân tộc, người ta không phải là không được phép tìm do lai của tất cả các thành phần lớn và bé của sự hỗn hợp, nhưng khi nói nguồn gốc của một dân tộc nào đó, người ta phải hiểu là nguyên bản của thành phần chính của nó, thành phần lớn nhất, gồm đại đa số dân chúng. Chính thành phần lớn nhất này làm cho một dân tộc khác với dân tộc khác, về phương diện nhân chủng.

Nhưng khi phân biệt dân tộc, nguyên tắc không khái chỉ có nhân chủng. Muốn thành một dân tộc riêng, một giống người nào đó còn phải sinh sống trong một nơi nào đó, có những mẫu sống chung nào đó, như về mặt chính trị, văn hóa, phong tục, nói cách khác, là phải sinh sống chung trong một quốc gia. Vì vậy, nguồn gốc một dân tộc, còn là lai lịch của một nhóm người những người đi lập thành một nước mới để đùm bọc lấy nhau, nâng đỡ nhau, phát triển cùng nhau.

Tìm nguồn gốc dân tộc là tìm tất cả những sự kiện vừa nói, nhưng hỏi phải dựa vào đâu để làm đường hướng dẫn trong khi đi tìm? Thì «con ông không giồng lông thì giồng cánh». Sự giồng nhau sẽ là khởi điểm và là con đường hướng dẫn trong việc tìm tòi. Nó sẽ chỉ lối cho chúng ta tiền bước, cho đến khi gặp được sự thật.

Tuy nhiên, sự dị biệt không phải nhất thiết là một ngăn trở nên đường ngược về nguồn. Mỗi dân tộc, nhất là những dân tộc cổ cựu, bao giờ cũng có những đặc tính nó tách biệt dân đó với các dân lân cận, nhưng còn cần phải nhìn kỹ và những đặc tính như thế để cho biết nó phát sinh từ bao giờ, bởi vì một đặc tính đó có thể đã có từ xưa và bắt đầu từ biển cho đến một trình độ nào đó, ví dụ đặc tính về nhân chủng, nhưng lại có những đặc tính chỉ phát hiện và nảy nở trong một hoàn cảnh nào đó trên đà tiến triển của dân tộc qua thời gian. Vì vậy, hiện nay hai dân tộc có thể để lộ ra một số dị biệt, nhưng biết đâu trước kia đã có thể phát tích từ một gốc chung, và rồi đã tách nhau ra để sinh sống trong những khu vực địa lý biệt lập, đã có những hoàn cảnh chính trị, kinh tế, xã hội riêng và do đó đã trở nên khác nhau dần dần.

Như thế, yêu tò thòi gian đóng một vai trò quan trọng cần phải lưu ý đến. Hiện tại xa với gốc hay gần với gốc bao nhiêu vai trò của thời gian sẽ quan trọng nhiều hay ít bấy nhiêu. Công cuộc tìm nguồn gốc sẽ bắt đầu từ hiện tai để đi ngược giòng thời gian, phân tích những điểm tương đồng hay dị biệt, nhận định bản tính của những tương đồng hay dị biệt đó xem nó là căn bản hay phụ thuộc, dò xét kỹ những biến cách của nó qua các thế kỷ để đi cho đến chỗ phát nguyên. Và, như đã nói, chỗ phát nguyên này không phải là chỗ phát nguyên tuyệt đối, vì không thể nào tìm được chỗ phát nguyên tuyệt đối của một dân tộc. Người tìm phải băng lồng với nguồn gốc tương đối, nhưng càng tiến xa hơn càng hay để đến cho được chỗ mà một cộng đồng thè, khi sự trở thành một dân tộc riêng có một quốc gia riêng.

Để làm những việc vừa nói, chúng ta cần phải so sánh nhung phái cần thận vì không phải sự giống nhau nào cũng có thể cho phép chúng ta đi đến một luận, mà trái lại chúng ta chỉ kết luận bao giờ có nhung giống nhau rút căn bản tự lịch sử mà ra. Thật thè, chỉ nhung tài liệu lịch sử mới là nhung ngọn đuốc chiêu sáng cho chúng ta trên con đường đi về nguồn gốc. Lần theo dấu của người xưa để lại đó, chúng ta mới có thể tiến về quá khứ bằng nhung bước vững vàng. Trong việc nghiên cứu sau đây, chúng tôi cố gắng trung thành hết sức với nhung điều chúng tôi vừa nêu ra đó.

2) Những giống nhau giữa dân Trung hoa

Khi dân một đoạn văn của Ông Lư Shih peng trong dịp phê bình thuyết Rousseau, chúng tôi đã khen ngợi tác giả họ Lư là khéo nhặt xét và cung

đã nói rằng sự tương đồng giữa dân Việt Nam và dân Trung Hoa là một sự biến nhiên.

Về phương diện nhân chủng, tức là phương diện căn bản, không sao nói được là hai dân tộc không giống nhau. Không kè những dân thiểu số ở miền sơn cước và một số rất ít những người Việt Nam lai Chàm, lai giòng Anh-đô-nê hay Mè la nè, đại đa số người Việt nam đều thuộc giòng Mông cồ, da thì vàng, tóc thi thẳng, có hình sọ giòng hình sọ người Trung Hoa, có nét mặt giòng nét mặt người Trung Hoa, nhất là người Trung Hoa ở miền đông nam. Sự giống nhau về mặt nhân chủng trong hiện tại, nếu có lịch sử nâng đỡ, sẽ nói lên mạnh mẽ sự đồng nguyên trong quá khứ: Nhưng đồng nguyên thè nào? Có phải nguyên theo kiểu Rousseau đã trình bày hay không? Chúng tôi đã nói rằng không, vì thuyết đó không có sự liệu ứng họ, và không hợp lý. Hay đồng nguyên với ý nghĩa này là dân vùng Hoa Nam, sau khi định cư ở vùng cõi Việt không? Đó chính là điều chúng tôi sắp trình bày với nhung sự liệu có thè có.

Ngoài sự tương đồng về nhân chủng, giữa người Trung Hoa và Việt còn có nhiều tương đồng khác không kém phần quan trọng, như tương đồng về phong tục, về tập quán, về tôn giáo. Nghiên cứu nhung thói quen của Việt Nam trong mọi khía cạnh của đời sống, người ta sẽ ngạc nhiên tự hỏi sao hai dân có thể giống nhau đến thè. E. Biguet đã làm việc trong quyển *Les Annamites, Société, Costumes, Religions*, và Pierre Gourou trong quyển *La Terre et l'Homme en Extrême Orient*, và cả hai đã có cảm tưởng như vậy. (26)

Nhưng, mặc dầu với một cách chậm chạp và khó khăn, phong tục, tập quán, tôn giáo, và cõi

thè thay đổi. Vậy, biết đâu, phong tục, tập quán tôn giáo của Việt Nam, ngày nay giống cha Trung Quốc, trước kia vốn khác, và rồi qua thời Bắc thuộc dài dằng dẳng đã dần dần bị đồng hóa với của người Trung Quốc? Đó chính là luận điệu của các sứ gia chính thống và của những người theo họ. Thiết tưởng chờ trương như vậy không phải là vô lý khi không những tương đồng khác và đồng thời được lịch sử chứng minh. Nay, sau khi đã nhận sự tương đồng về nhân chủng, lại thay những tương đồng khác về các điểm phụ thuộc, thì sự giống nhau này còn dấu là một sự đồng hóa, mà trái lại là một sự dời chuyên cà người lân phong tặc, tập quán, tôn giáo.

Hơn nữa, đang khi các sứ gia chính thống đưa vào sự kiện một nghìn năm Bắc thuộc để làm căn bản cho thuyết của họ nói rằng người Việt Nam đã bị đồng hóa, thì chính sự kiện một nghìn năm Bắc thuộc đó lại làm chứng ngược lại. Hồi một nghìn năm Bắc thuộc đã Hoa-hóa người Việt Nam sẵn có ở cõi Việt, hay đó là chính thời gian người Trung Hoa đã, dợt này rồi dợt khác, sang thực dân tại đây, và cuối cùng, khi mọi sự đã tỏ ra thuận lợi, đã đúng đắn, lập một nước riêng, nước Việt Nam? Tài liệu lịch sử đã ưng hộ kiên giải thứ hai, như sẽ thấy.

Ngôn ngữ cũng là một khía cạnh cần phải nhắc đến, và đây nữa, sự tương đồng cũng rất rõ rệt. Hầu như có thể nói được rằng tiếng Việt Nam ngày nay, sau mười thế kỷ độc lập, vẫn còn là chính tiếng Tàu nhưng đọc lên một cách hơi khác với các cách đọc của những tiếng địa phương ở Trung Quốc. Còn nhiên, trong Việt ngữ, đối khi có xen vào một số những tiếng không phải gốc Tàu, như tiếng Môi, tiếng Chàm, nhưng hiện tượng đó

không thể nói lên gì khác, ngoài sự người Việt Nam trên đường bành trướng, đã có gấp người Môi, người Chàm, cũng một cách như họ đã gấp người Pháp trong thế kỷ vừa qua, và họ đã thâu nhận một số tiếng Pháp vào trong kho ngôn ngữ của họ.

Người ta có thể nói chữ nôm là thứ chữ riêng của người Việt Nam. Thực ra, chữ nôm chỉ làm chứng một cách hùng hồn, hơn rằng tiếng Việt rất lè thuộc tiếng Tàu, bởi vì tiếng dùng và nghĩa tiếng đã giang của người Trung Hoa, mà còn phải dùng những yêu tố của văn tự Trung Hoa để phiến diễn cách đọc hơi riêng của mình. Đáng khán, mà chỉ mới xuất hiện mày trăm năm sau khi người Việt Nam đã có một nền chính trị riêng. Cho nên, người ta rất có thể nói được rằng cách đọc riêng, thường được kè là đặc tính của Việt ngữ đó, mới xuất hiện sau khi quốc gia đã sống đời sống biệt lập, còn về trước, những người (sau này sẽ thành người Việt Nam) ở cõi Việt, cũng nói một tiếng như người Trung Quốc. Và người ta phải nói thê, một khi đã làm chứng được rằng người Việt Nam ngày nay là người Trung Quốc di cư sang đây trong thời Bắc thuộc.

Những tương đồng như vừa trình bày, đã đều nói lên rằng người Việt Nam bắt nguồn từ Trung Hoa. Khi bài bác các thuyết của các sứ gia chính thống, của Rousseau, của Madrolle, chúng tôi đồng thời cũng đã rút phạm vi tim tối lại, nói rằng, người Trung Hoa không sang thực dân ở cõi Việt một cách đáng kè trước khi nhà Hán thôn tính vùng này. Trong thời nhà Triệu cai trị Nam Việt và bảo hộ đất Lạc Việt, chắc chắn đã có một số lẻ tẻ người Trung Hoa đến định cư ở

đây, nhưng chưa có gì đáng lưu ý. Nay giờ đèn lúc chúng tôi phải đem ra một số sự kiện lịch sử minh chứng sự người Trung Hoa di cư đến đất Việt trong thời Bắc thuộc đã dần dần trở thành người Việt Nam.

3) Những sự kiện lịch sử.

a) ĐÀ NAM-TIỀN

Trong những sự kiện lịch sử to tát lung hổ chủ trương vừa nói, trước hết phải kể cái đà nam tiến mạnh mẽ của người Trung Hoa và của người Việt Nam.

Bắt đầu từ thung lũng sông Vị lối đầu thiên kỷ thứ III trước kỷ nguyên, người Trung Hoa đã tiến vào về đồng vùa về Nam. Khi đại dương dừng họ lại về phía mặt trời mọc, bảy sicc thúc đẩy họ di xuông càng mạnh liệt hơn. Lối thê sky thứ tư trước Kỷ nguyên, cà vùng giữa sông Hoàng Hà và Dương Tử Giang đã có một nền văn minh chung, nền văn minh Trung Quốc. Khi Thủy Hoàng nhà Tần thông nhât xong thiên hạ, ông còn dây đà nam tiến xuống một nữa, vượt sông Dương Tử, vượt rặng Ngũ Linh, đem dân Trung Hoa đến chiếm rải rác vùng châu thổ miền đông nam ở các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây ngày nay. Công việc nhà Tần mới bắt đầu làm đó, nhà Hán đã tiếp tục và xác tiên, và các triều đại sau đã kiện toàn.

Thì rõ, khi nhìn vào lịch sử Việt Nam, người ta lại nhận thấy một hiện tượng tự xảy ra.

Nếu đời Tùy, đời Đường, lực lượng Trung Quốc đã mở bờ cõi vào dồn Hải Vân, thì trong các thế

kỳ sau, người Việt Nam, tách ra khỏi Trung Quốc từ sau thời Ngũ Đại, đã không ngưng chiến đấu để lấn thêm vào đất Chiêm Thành, một nước bây giờ còn khá mạnh. Họ đã thành công một cách chắc chắn đến nỗi tất cả đất Chiêm Thành và một phần đất Chân Lạp đã ở dưới chủ quyền của họ.

Đó là hai sự kiện lịch sử giòng nhau và nối tiếp nhau, trong tương gian và trong không gian. Và người ta có quyền tự hỏi sao sự chấp noli của hai sự kiện đó, nghĩa là của đà Nam tiến, lại diễn ra một cách khéo léo như vậy? Phải chăng đã có một sự sắp xếp giữa hai quốc gia đè nước này làm cho xong việc nước kia đã bắt đầu làm? Úc đoán này không thể nào chấp nhận được, vì không có căn cứ lịch sử tí nào hết. Và người ta chỉ còn có một hướng nữa để úc đoán, đó là không cẩn gì phải sắp đặt, bởi vì cái đà Nam tiến đã nằm sẵn trong ý chí của nhân dân Việt Nam. Trước là người Trung Quốc, nhưng đã biệt lập về phương diện chính trị, người Việt Nam cảm thấy có bốn phần phải thi tho sức sông mảnh liệt tiên bối đã truyền lại cho và bành trướng mãi theo đà của ông đã đặt trước.

Tinh cách tự nhiên trong việc người Việt Nam tiếp tục đà Nam tiến của người Trung Quốc, bởi vì họ bắt gốc từ người Trung Quốc mà ra, càng thấy được rõ hơn nữa, khi chúng ta nhớ lại rằng vào thế kỷ 17, 18, chính một số người Trung Quốc tự Trung Quốc sang đã giúp các Chúa Nguyễn hoàn thành mưu chống công cuộc chiếm cứ Thủy Chân Lạp. Năm 1679, lối bảy chục chiếc ghe chờ chừng ba nghìn người và một số quan lại cao cấp Trung Hoa dồn cửa Đà Nẵng. Người cầm đầu là những cựu thần nhà Minh như Dương Ngạn, Địch, Trần Thủ Long Môn (Quảng Tây), Trần Thương Xuyên,

tổng binh Chân Cao (Quảng Tây). Họ đèn xin Hiển Vương nhàn họ làm con dân, và xin một địa điểm để sinh cơ lập nghiệp. Chúa Nguyễn đã cho họ vào chiếm các nơi như Biên Hòa, Mỹ Tho, và những chỗ đó sẽ thành những bàn đạp cho người Việt Nam bành trướng. Một người Trung Hoa khác là Mạc Cửu ở Hà Tiên cũng vậy. Ở Quảng Đông sang đây vào cuối thế kỷ 17, ông đã giúp chính quyền Cao Man làm cho Phượng-Thành (sau gọi là Hà Tiên) trở nên trù phú. Chẳng bao lâu, nhân thày những kẻ cai trị nước đó không xứng đáng ông giúp đỡ, ông đã xin với Minh Vương (1691-1725) cho ông ta thân phục, và Minh Vương đã đặt ông làm Trần thủ Hà Tiên. Con cháu ông đã trung thành mãi với nhà Nguyễn cho đến khi cả vùng đó trở thành đất Việt Nam vĩnh cửu.

b) NAM VIỆT, MỘT ĐỐT THỰC DÂN DỌN ĐƯỜNG.

Muôn biết rõ những gì đã xảy ra ở chỗ Việt, đợt thực dân cuồng cùng của người Trung Quốc, chúng ta thử nhìn kỹ hơn vào những gì đã xảy ra ở đợt trước đó, tại Nam Việt.

Khi nhà Tần có ý chiếm vùng Ngũ Linh, chẳng những họ gửi lực lượng đến Linh Nam, mà họ còn cho những người không phải là binh sĩ đèn lập nghiệp. Đoạn sau đây của Sử ký cho biết điều đó: „Năm thứ 33 (đời Tần Thủy Hoàng, tức là năm 214 trước Kỷ nguyên), nhà Tần sai tất cả những kẻ lang thang, vô thừa nhận, bọn ăn dung ở nè, và bọn con buôn đi chiếm đất Lục Lương. Ông lập ra các quận Què Lâm, Nam Hải, và Tương, và đày những người có tội đèn ở đê giữ...“ (27)

Ở một đoạn khác, Sử ký nói tóm lại việc trên đây và thêm một vài chi tiết cho thấy rõ chính sách «thực dân» xưa của người Trung Quốc. Sách chép:

„Khi Thủy Hoàng nhà Tần thôn tính xong thiên hạ và đẹp yên được Dương Việt, ông lập các quận Què Lâm, Nam Hải và Tượng. Trong mươi ba năm, ông bắt bọn côn đồ tù tội đèn ở rải rác khắp nơi (tập xứ) giữa dân Việt.“ (28)

Tiếng tạp chí nói rõ ý kiến ở một nơi một ít đâu đâu cũng có để rồi phát triển theo kiểu vết dầu loang. Cách này hét sức công hiệu để làm chủ cả một vùng đất rộng lớn, vì đang khi người Tần đèn ở chung giữa người Việt, thì hàng người này lại rút đi, vào ở những chỗ xa xôi hoang râm. Lưu Ân đã chép: „Việt nhân nhập từng bắc trung dư cảm thú xứ, mặc kháng vi Tân lỗ, (Người Việt tát cà rút vào chỗ hoang râm ở với cảm thú chứ không chịu làm tội người Tần).“ (29)

Thứ hỏi số binh sĩ và thường dân được chính quyền nhà Tần gửi đèn vùng Linh Nam là bao nhiêu? Điều đó không sao biết rõ được, nhưng người ta có thể phỏng đoán nhờ sự kiện sau đây. Bây giờ, trong số những người chỉ huy công cuộc chinh phục miền nam có Triệu Đà. Khi lực lượng chinh phục đã thắng, Đà được đặt làm Lệnh Long Xuyên. Tại đây, tất cả binh sĩ và một số những kẻ nhà Tần gửi đèn để sinh sống. Nói cách khác, tại đây chỉ có một phần trong số người Trung Quốc được di cư về Nam. Vậy mà Đà đã phải sai „sứ mang thư về triều xin gửi đèn ba vạn con gái hoặc đàn bà góa để già làm vợ binh sĩ“ (Sứ nhân thương thư cầu nữ vò gia già tam vạn

nhân dĩ vi si tốt y bô). Nếu thực sự triều đình cho, thì ở đó đã có ba vạn gia đình. (30)

Ở đây, nên chú ý đến một khía cạnh của vấn đề, nó sẽ giúp hiểu rõ hơn sự hình thành của dân tộc Việt Nam. Tại sao Triệu Đà lại phải dâng thư xin gởi phụ nữ từ Trung Quốc đến Nam Hải? Có phải vì ở đây thiều phụ nữ không? Điều đó có thể như vậy, nhưng nó chưa trả lời đầy đủ cho câu hỏi. Một lực lượng chiếm đóng như của Triệu Đà chẳng những có thể ăn cướp được đất đai, mà còn có thể ăn cướp người nữa. Một điều có thể giải đáp được nghi vấn, đó là người Việt không cùng một loại như người Trung Quốc. Chẳng những họ thiều văn minh, mà họ còn thuộc về nhiều giống bán khai khác nhau, thích sống tự do ở chỗ hoang rậm hơn là ép mình vào khuôn khổ lề giáo. Với hàng người như thế, dân Trung Quốc di cư đến chỉ có thể có những liên lạc rất cần thiết và nhất thời, chứ không sao nói được dây thân tình thâm thiết và lâu dài như việc kèt tóc xe tơ chẳng hạn.

Sau khi những việc như trên đã xảy ra, và cơ hội tốt đã đến, Triệu Đà đã đứng lên lập thành một nước mới. *Tiền Hán thư* chép: «Đến thời Nhị Thê, viên úy Nam Hải là Nhâm Ngao lâm bệnh nặng gần chết, mời viên lệnh Long Xuyên là Triệu Đà đến, nói rằng: Nghe bọn Trần Thắng làm loạn hào kiệt phản nhà Tần tự lập. Nam Hải là chỗ xa xôi, sợ binh sĩ đến đây cướp phá, tôi muốn cắt quân cát đứt đường liên lạc để tự vệ, đợi xem loạn của các chư hầu ra sao. Nhưng rồi bệnh thành trầm trọng, ông lại nói: Phiên Ngung có núi non hiểm trở, nam bắc đông tây rộng đèn mày nghìn dặm, lại có người Trung Quốc giúp đỡ, cũng có thể làm chủ một châu và làm

thành một nước; các trưởng lại trong quận không ai xứng đáng để tôi đem mưu đó ra bàn, nên mời ông đến nói cho biết. Tức thì ông viết giấy đặt Đà làm «Úy Nam Hải». Và khi Ngao mất rồi, Đà đã cắt đứt liên lạc với nhà Tần và lập thành nước Nam Việt. (31)

Theo như vừa trình bày, về công cuộc Nam chinh của Trung Quốc và mưu mô của Triệu Đà, chúng ta thấy rõ mảy sự kiện sau đây:

- cuộc Nam tiến là một cuộc «thực dân» (trống người)
- dân di cư đến đất mới đã được tổ chức làm sao để có thể chiếm được một khu vực rộng lớn và lập cơ sở lâu dài,
- dân ở lại đất mới gồm nhiều thành phần, quan lại, binh sĩ, thương gia, tội nhân...
- Khi có cơ hội đất mới sẽ tách ra làm một nước mới dựa vào «người Trung Quốc» định cư giúp đỡ.

4) Người Trung Quốc định cư ở cổ Việt.

Không cần phải nhắc lại là từ năm 111 trước Kỷ nguyên, nhà Hán đã chiếm đất cổ Việt. Từ đó dợt «thực dân» cuối cùng của Trung Quốc bắt đầu, nó sẽ kết thúc bằng sự thành lập một quốc gia mới, nước Đại Cồ Việt. Những việc xảy ra tại đây cũng chẳng khác gì những việc đã xảy ra ở Nam Việt, nhưng hai bên không phải hoàn toàn giống nhau. Nước Nam Việt đã được gầy dựng quá vội vàng, vị trí của nước Nam Việt

lại không có những biên giới thiên nhiên vững mạnh tràn giữ, bởi đó không lạ gì, sau một thời độc lập, nước Nam Việt lại bị Trung quốc thôn tính. Nước Việt Nam hình thành từ từ, trải một thời dài ngót mười thế kỷ, lại được cả một vùng sông núi oai hùng phòng vệ, không lạ gì một khi đã độc lập là độc lập mãi, đâu có nhiều lần Trung quốc đã dồn cả lực lượng sang cõi Việt Nam nồi lại dây xưa, cũng không thể nào thành công. Sở dĩ sự bình thành của Việt Nam phải mất nhiều năm, cũng là vì sự núi non hiểm trở vừa nói. Đầu vậy, số người Trung quốc di cư sang cõi Việt vẫn một ngày một đông, đông mãi...

Vào cuối đời Tây Hán, số người này đã khá lớn. Khi Tiền Hán thư nói Giao Chỉ có 746.237 người, Cửu Chân có 186.013 người và Nhật Nam có 65.460 người, trong đó một phần không nhiều thì ít phải gồm người Trung quốc di cư đến. Đầu thời Đông Hán, họ chắc chắn đã là một thành phần đáng kể. Sử liệu chung quanh vẫn đề hai Bà Trưng và Mã Viện đều làm chứng như vậy. (32)

Thật thè, khi đọc «Mã Viện truyện» của Hậu Hán thư người ta có thể thấy nhiều chỗ để lộ ra một sự kiện rất đáng lưu ý đó là chữ thành khi nói rằng người man di nồi dậy đã cướp phá hơn sáu mươi thành. Cắt nghĩa chữ thành này, Henri Maspéro đã nói nó không phải chỉ thành quách. Nếu vậy, nó chỉ gì? Ông đã đáp câu hỏi đó một cách khéo vơ. Lời ông: «Sáu mươi lăm thành quy thuận Trung quốc đó chỉ có thể là những trụ sở có bờ phòng kiên cố của các tù trưởng Thái ở vùng châu thổ và miền thượng du». Lời này chẳng những thất sách về mặt lý luận mà còn tỏ ra là ít hiểu chữ Hán nữa. Ha

chữ «khâu lược» của Hậu Hán thư đã được ông dịch là «se soumirent», và vì dịch sai như vậy, quan niệm của ông về cuộc nổi dậy đã bị lệch lạc. Có lẽ ông không thể tin được là người Trung quốc đã quy thuận Trung Trắc nên ông mới quay về các tù trưởng Thái. Nhưng đem các tù trưởng Thái vào đây là ông đã làm một việc mâu thuẫn với lịch sử. Hồi ở Bắc Việt xưa nay làm gì có người Thái ở vùng châu thổ? Lại nêu tắt cả dân man di «giai ứng chi», thì đâu họ còn phải qui thuận hai bà Trưng? (33)

Nhưng, theo sách địa chí của Hậu Hán thư thì bấy giờ huyện gọi là thành, vậy có thể rằng hơn sáu mươi thành đây là chỉ hơn sáu mươi huyện chăng? Giải thích thế càng không được nữa, vì chúng ta có thể biết được những quận có dân man di nồi dậy, mà số thành của các quận đó quá ít. Đây tên các quận và số thành của nó:

Giao Chỉ	10	thành
Cửu Chân	7	thành
Nhật Nam	5	thành
Hợp Phố	5	thành

(34)

Tổng cộng 27 thành

Nay, muốn biết những thành bị quân Bà Trưng và dân man di khâu lược đó là gì, trước hết nên nhớ rằng đó chỉ có thể là những nơi thuộc về phe địch của dân Lạc Việt, và trong trường hợp này là người Trung quốc. Đây là một cuộc xung đột, giữa người thô dân, một bên, và người ngoại lai, bên kia, nên bắt cứ ai là người Trung quốc, không kể là sĩ hay quan lại, hay thường dân, đều là kẻ thù của người bị trị. Bởi đó, tất cả các trại định

cư của người Tàu đều phải gào hào đập lụy để phòng thủ. Những nơi họ ở rải rác đều phải tập trung lại để chờ dù sứ hồng ự với thô dân. Những đồn trại nhà thời này, cộng với những đồn trại và những thành thực sự, mới có thể lên được đèn con số hơn sáu mươi. Như vậy, chúng ta thấy được rằng dân Trung Quốc đèn định cư đã khá nhiều.

Một tài liệu khác cũng có thêm điều đó. Trong *Thủy kinh* có một câu xưa nay làm bận tâm các sử gia nhiều. Nội về lực lượng Mã Viện kéo sau đánh ở iết, sách tiếp: « Nǎn Kiẽn Võ thứ 19, Mã Viện tâu rinsi vua rằng: „nǎn đã cần thận tiễn vào Giao chi với một toán binh Giao chí là 12.000 người, hợp với đại binh 20.000 và thuyền xa lớn bé tất cả hai nghìn chiếc». Hồi Mã Viện sang đánh Giao chi, sao lại có 12.000 tinh binh Giao chí để tăng hộ đại quân của ông? Số tinh binh đó ở đâu mà đến? Rả lời cho câu hỏi khúc mắc đó, Henri Maspéro đã không làm được gì khác ngoài phỏng đoán. Ông phỏng đoán rằng: «tinh binh Giao chí» đây là binh sĩ lầy ở Quảng Đông và cho rằng giải thích như vậy là xuôi hơn hèt. Ông nhắc lại một sự kiện lịch sử để làm cẩn bản cho lý luận của ông, đó là dưới thời Hán «tiếng Giao chí» có hai nghĩa, một nghĩa chỉ quận Giao chí tức là Bắc Việt, và một nghĩa rộng chỉ khu vực chín quận thuộc quyền thứ sử Giao chí, khu vực này vào đầu thế kỷ thứ ba sẽ thành Giao châu. Hiện nhiên rằng đây phải theo nghĩa thứ hai, vì Quận Giao chí đã làm loạn». (35)

xét về địa lý. Chính ông đã cắt Tây vu để lập hai huyện mới là Phong khê và Vọng hải. Chắc chắn rằng khi viết một tờ tàu quan trọng, ông cũng cò gắng cho khởi điểm lâm, và nếu thực sự hai tiếng Giao chí có nghĩa khác nhau, hẳn ông đã biết thêm những tiếng quan và bộ vào những chỗ cần thiết. Đáng này, đã không làm như vậy, ông còn mạnh mẽ lặp lại tiếng Giao chí, như là muôn nhẫn thêm vào ý kiến rằng hai tiếng chỉ cùng một nghĩa. Một ghi nhận nên có nữa, là ở Giao chí vòn có một số quân thường trực để bảo vệ các viên thư sứ, thái thú, nhưng số quân này thường đèn bòn nghìn là cùng. Già sử nhà cầm quyền có sẵn trong tay 12.000 tinh binh, chắc gi lực lượng Trung Trác đã thắng được ông.

Maspero nghĩ rằng đó là hiện nhiên, nhưng thực sự không rõ r雗n hiện nhiên là bao nhiêu. Hai riêng Giao Chỉ ành bên cạnh nhau ron ron một câu vẫn không mà chỉ hai người xa nhau như thế. Lại Mã Viện không phải là một người khong có óc nhận

khẩu lược mà chống cự được, phầy cũng mong lực lượng chính quyền saug đè tái lập an ninh chung. Trong sự mong chờ hồi hộp đó, sẽ không lạ gì nếu người Giao chỉ (những người Trung quốc định cư) khi được tin quân của Phục ba tướng quân sắp đến, đã lập thành một đạo quân, một đạo tinh binh, lên đến 12.000 người đi đón đại quân và cùng với đại quân vào đánh bại hai bà Trưng.

Sự người Trung Quốc đã định cư khá đông ở cổ Việt vào đầu Kỳ nguyên, có thể nói được là không còn có gì đáng hoài nghi. Nhưng không phải họ chỉ định cư ở Giao Chỉ mà thôi, mà đến cả những nơi xa xôi như Nhật Nam nữa. Một việc xảy ra vào năm 138 đã tiết lộ một vài khía cạnh rất đáng lưu ý về vấn đề này. Bấy giờ quân Lãm áp tàn công Nhật Nam và thứ sứ Giao Châu là Giả Xương vào đánh đuổi, lại bị địch vây lây lâu ngày. Khi Hiếu Thuận Đế nhà Hán hội đồng thắn lại vẫn kè kè đè đối phó, Lý Cò bàn không nên gửi lực lượng sang và đề nghị rằng :

« Kinh nghiệm cho biết là châu quận có đủ sức đảm nhiệm công việc. Nên chọn những người dũng lược, nhân từ, có tài làm tướng soái, để đặt làm thứ sứ, thái thú, và bảo họ trú lại tại Giao Chỉ.Ở Nhật Nam, nay binh thì cõi, lương thì thiều, giữ đã không được, còn nói gì chuyện đánh. Vậy nhất thiết hãy tản cư quan lại và dân cư ra Bắc, nương nhờ vào Giao Chỉ đã, đợi tình hình yên ổn lại truyền cho họ ai đâu về đây. Trong lúc đó, hãy chiêu mộ dân man di đè họ đánh lấy nhau, chờ vàng lụa vào cho họ, hễ ai có tài làm phản gián thì hứa với họ bao giờ được việc sẽ phong hầu cho và sẽ cắt đất tặng thường ». (36)

Lời của Lý Cò chưa chắt nhiều ý nghĩa. Trước

hết tiếng « dân cư » đi theo tiếng « quan lại », như vừa thày, chắc chắn không phải chỉ tất cả những ai sinh sống ở Nhật nam thời bấy giờ. Vì lẽ Lý Cò đã phân biệt có hai loại người ở Nhật nam (và ý ông có lẽ chỉ cả vùng cổ Việt), và một loại ông đã gọi là man di, thì loại kia, loại đi kèm theo « quan lại », tất nhiên phải là « hoa ». Rồi, những người « hoa » này đã vào Nhật nam để sống lâu dài tại đây, chứ không phải chỉ tạm trú trong một thời, vì Lý Cò cho biết là « đợi tình hình yên ổn, lại truyền cho họ ai đâu về đây ». Như thế, không thè nào chối cãi được rằng, vào năm 138, một niêm biều tương đối sớm, đã có nhiều người Trung Hoa chọn vùng Nhật nam làm quê hương lâu dài.

Một nhận xét khác không kém quan trọng, đó là sự triều đình Trung quốc lo lắng cho người dân ở Nhật nam. Chúng ta vừa thày những người dân đó là người Trung quốc, bởi vì nếu họ không phải là người Trung quốc, đâu triều đình nhà Hán phải lo lắng cho họ đến thế. Điều đó nói được là đã hiển nhiên. Nhưng chỗ chúng tôi muôn nhẫn mạnh, là bên cạnh sự Bắc triều có lòng ưu ái đối với sò phận của người « dân » này, lời của Lý Cò lại tỏ ra hết sức hùng hờ, nếu không phải là tàn nhẫn, đòn với loại người man. Câu « mỗ man di sù tự tương công » chẳng những làm chứng một thái độ « sòng chèt mặc bay », mà còn nói lên một chủ trương khai thác độc ác sinh mạng của loại người không phải cùng một văn minh. Thầy cách cư xử đó đòn với người man di, tức là thò dân, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi nghe Lý Cò chỉ gọi đồng bào của ông là « dân ». Hồi những người khác không phải là dân sao ? Lúc người

Tàu sang định cư còn thưa thớt, thì thô dân cũng là dân, nhưng một khi số người Tàu đã đông khá, một vấn đề xuất hiện: Không phải chỉ có thê yên tâm khai thác, mà còn phải lo đến việc khai hóa. Khai hóa cho cả mọi người sao? Có lẽ chính quyền Trung Quốc nghĩ rằng không tiện và không có thê. Như vậy phải có một sự phân biệt, hay nói cho đúng hơn, một sự kỳ thị. Có ngày, chẳng những trong tư tưởng, mà còn cả ở trong chính sách (phải); cả trong số sách, người ta sẽ loại người man dì ra khỏi hàng ngũ công dân. Đoạn văn trích trên đây đã đánh dấu một bước tiền theo hướng đó.

Bày nhiêu chứng tích, hợp với bao nhiêu chứng tích khác trình bày rải rác trong tập này dồn lại, bắt chúng tôi phải kết luận rằng sự hình thành của dân Việt Nam đã bắt đầu từ thời nhà Hán sang cai trị cổ Việt và kéo dài, suốt mười thế kỷ mới hoàn tất với sự Ngô Quyền, rồi Đinh Bộ Lĩnh tách rời ra khỏi Trung quốc để lập một nước mới. (37)

CHỦ THÍCH

Ngô Sĩ Liên,

1. Toàn thư, Ngoại ký, quyển 1, tờ 1a.
2. Ngô Sĩ Liên, sách đã dẫn, quyển 1, tờ 5b.
3. Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục, quyển thứ, tờ 90.
4. Cương mục, Tiền biên, quyển 2, tờ 8a.
5. Cương mục, Tiền biên, quyển 2, tờ 29b.
6. Séraphin Couvreur Chou king, *Les Annales de la Chine*, Cat asia, Paris, 1930, trang 70, 72.
7. Ngô Sĩ Liên, sách đã dẫn quyển 1, tờ 3a.
8. Léonard Aurousseau, « La Première Conquête Chinoise des Pays Annamites » BEFEO., tập XXIII, trang 45-264.
- Edouard Chavannes, Mémoires historiques de Se-ma Ts'ien, Paris, trong bài dẫn nhập, trang LXXVIII.
9. Tư Mã Thiên, Sử ký, quyển 43, trong bộ Nhị thập Ngũ sử, trang 150 cột 3.
10. Tư Mã Thiên, cùng một chỗ, ở phần chính nghĩa.
11. Aurousseau, bài đã dẫn, trang 253.
12. Aurousseau, bài đã dẫn, từ trang 255 đến 263.
13. Lü Shih ping, Bắc thuộc thời kỳ đánh Việt Nam, Trung Việt quan hệ sử, Tân Á nghiên cứu sở Hong kong, 1964, trang 2.
14. Claude Madrolle, « le Tonkin ancien, » BEFEO. tập XI, trang 310.
15. Tư Mã Thiên, sách đã dẫn, quyển 41, trang 146 cột 1.
16. Aurousseau, bài đã dẫn, trang 254.
17. Mathias Tchang, S. J. *Synchronismes Chinois*, Imprimerie de la Mission catholique, Chang hai, 1905, trang 105-110.
18. Tư Mã Thiên, sách đã dẫn, quyển 41, trang 147 cột 1.

19. Madrolle, bài đã dẫn, trang 108-116.
20. Madrolle, bài đã dẫn, trang 313.
21. Madrolle, bài đã dẫn, trang 312.
22. Madrolle, bài đã dẫn, trang 313.
23. Madrolle, bài đã dẫn, trang 314.
24. Madrolle, cùng một chỗ.
25. Madrolle, bài đã dẫn, trang 315.
26. Colonel E. Biguet, *Les Annamites, Société, Coutumes, Religions*, Challamel, Paris, 1906.
— Pierre Gourou, *Terre et l'Homme en Extrême-Orient*, Armand Colin, Paris, 1952.
27. Tư Mã Thiên, sách đã dẫn, quyển 6, trang 25
cột 2.
28. Tư Mã Thiên, sách đã dẫn, quyển 113, trang 25
cột H.
29. Lưu An, *Houai-nan tseu*, quyển 18, Nhân Gian
huân, tờ 18a, cột 8.
30. Tư Mã Thiên, sách đã dẫn, quyển 118, trang 260,
cột 2.
31. Tư Mã Thiên, chỗ vừa dẫn.
32. Ban Cố, *Tiền Hán thư*, quyển 28, trang 426
cột 4.
33. Henri Maspéro, *Etudes d'Histoire d'Annam*. V.
L'Expédition de Ma Yuan, BEFEO. tập XVIII trang 13 chú 2.
34. Phạm Việt, *Hậu Hán thư*, quyển 33, trang 710,
cột 2.
35. Lê Đào Nguyên, *Thủy kinh chí*, quyển 116, tờ 3b.
Henri Maspero, bài đã dẫn, trang 14, chú 7.
36. Tư Mã Quang, *Tư Trị Thông Giám*, quyển 52,
tờ 8b.
37. Nguyễn Phương, «Tiến trình hình thành dân tộc
Việt Nam», *Đại Học*, Hué, số 32.

CHƯƠNG THỨ BÁY

Hành chánh cổ Việt thời Bắc thuộc